

OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Bespreek.* Het gebod van de liefde en de verschillende soorten van liefde.
- *Bestudeer en bespreek.* De kenmerken van de liefde van God in 1 Korintiërs 13:1-13 (HSV).
- *Deel de studie uit.* Bij punt B.

LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

A. HET GEBOD LIEF TE HEBBEN

Jezus Christus zei: “Ik geef jullie een nieuw gebod; heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Johannes 13:34-35). Elkaar liefhebben is een bevel van Christus en dus geen vrije keus. De standaard voor liefhebben is de liefde van Jezus Christus voor christenen, niets minder! Deze liefde is bovennatuurlijk, maar wordt in je hart uitgestort wanneer de Heilige Geest in je komt wonen (Romeinen 5:5). Dus, wat God beveelt is ook mogelijk door wat God schenkt! De liefde van christenen onderling is aantrekkelijk voor de mensen in de wereld.

De Bijbel spreekt over drie soorten van liefde die aan de mens bij zijn schepping worden meegegeven:

- Genegenheid (Grieks: *storge*) is de liefde tussen ouders en kinderen.
Zonder goddelijke liefde kan genegenheid ontaarden in onrechtmatig beslag leggen op elkaar (elkaar niet loslaten).
- Vriendschap (Grieks: *filia*) is de liefde tussen vrienden.
Zonder de goddelijke liefde kan vriendschap ontaarden in een kliek die anderen buiten sluit.
- Erotiek (Grieks: *eros*) is de liefde tussen een man en een vrouw in het huwelijk.
Zonder goddelijke liefde kan erotiek ontaarden in een buitenechtelijke affaire.
- De goddelijke liefde (Grieks: *agapè*) is de zelfopofferende liefde van God voor zijn mensen (Johannes 15:13) en de liefde die Hij van zijn mensen eist (Johannes 14:23).
Gods liefde is volmaakt en kan ook de andere soorten liefde volmaakt maken.

B. DE KENMERKEN VAN DE LIEFDE VAN GOD

- 1. De liefde is geduldig.** Het kan wachten om te handelen. Geduld is de liefde dat zich niet opdringt aan de ander. Het is de liefde dat kan wachten om vriendelijk te zijn, kan wachten om te geven, kan wachten om te praten, en kan wachten om verliefdheid uit te drukken. Het is de liefde dat kan wachten om liefde te geven tot op het juiste moment.
- 2. De liefde is vriendelijk.** Het neemt het initiatief om te handelen. Vriendelijkheid is de liefde die steeds zoekt naar een manier om de ander te helpen. Het laat geen kans voorbij gaan om de ander goed te doen (NBV). Het is niet kritisch en afstotelijk.
- 3. De liefde is niet jaloers.** Het is niet afgunstig (NBV), maar gul, royaal. Gulheid is de liefde die nodig is wanneer je jezelf met de ander vergelijkt. Het is niet jaloers wanneer iemand anders iets beter kan dan jij. Het is de liefde die de ander waardeert en eert wanneer het hem toekomt.
- 4. De liefde pronkt niet.** Het is bescheiden. Bescheidenheid is de liefde die nodig is *nadat* je gehandeld hebt. Nadat je geduldig, vriendelijk of gul was, ga je niet opscheppen over wat je gedaan hebt. Het is de liefde die gewoon vergeet wat zij gedaan heeft. Het is de liefde die haar eigen bekwaamheden, verdiensten en prestaties op een bescheiden wijze schat of beoordeelt. Zij overdrijft niet en kent geen ijdel vertoon (NBV).
- 5. De liefde doet niet gewichtig.** Het is niet opgeblazen of trots, maar nederig. Nederigheid is de liefde die nodig is *voordat* je handelt. Voordat je geduldig, vriendelijk of gul bent, ben je niet arrogant of aanmatigend m.b.t. wat je kunt of wilt doen. Zij is niet zelfgenoegzaam (NBV), maar heeft een realistische kijk op haar eigen sterke en zwakke kanten. Zij adverteert zichzelf niet en geeft redelijk toe wat zij niet kan of weet.
- 6. De liefde handelt niet ongepast.** Het is niet grof (NBV) en kwetsend, maar heeft goede manieren, is beleefd. Beleefdheid is de liefde die nodig is in relaties. Het is de liefde in de kleine dingen. Zij is bedachtzaam, tactvol en denkt goed na voor zij spreekt of handelt. Zij houdt rekening met de behoeften en gevoelens van anderen.
- 7. De liefde zoekt niet haar eigen belang.** Het is niet zelfzuchtig (NBV). De onbaatzuchtige liefde is nodig bij het uitoefenen van je rechten en belangen. Zij staat niet op haar eigen rechten en zoekt niet haar eigen belang. Het is de liefde die op onzelfzuchtige wijze de belangen van anderen hoger stelt dan haar eigen.

8. De liefde wordt niet verbitterd. Het laat zich niet boos maken (NBV), maar is zachtmoedig. Zachtmoedigheid is de liefde die nodig is bij irritatie en conflicten. Het is de liefde dat zich op een gedwee wijze onderwerpt aan het onrecht, de kwetsende woorden en irriterende handelingen van de ander. Het is de liefde die zich doelbewust afkeert van een slecht humeur, lichtgeraaktheid, irritatie en boosheid. Het weigert toe te geven aan opvliegende uitbarstingen, valse beschuldigingen en vergelding. Zij wordt niet snel geprovoceerd negatief te reageren. Zij beschouwt niet gauw wat de ander zegt of doet als een persoonlijk aanval. Zachtmoedigheid heeft de innerlijke kracht zoals Jezus liever onrecht te lijden dan onrecht toe te brengen aan de ander (1 Petrus 2:21-23).

9. De liefde denkt geen kwaad. Het rekent het kwaad niet aan (NBV), maar is vergevingsgezind. Vergevingsgezindheid is de liefde die nodig is in gebroken relaties. Het is de liefde dat geen lijstje bijhoudt van onrecht dat de ander gedaan heeft. Zij vergeeft snel en praat nooit meer over de overtreding (Spreuken 10:12; Hebrëeën 8:12).

10. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid (onrecht), maar verheugt zich over (samen met) de waarheid. Oprechtheid is de liefde die nodig is te midden van eigen zwakheden en mislukkingen. De mens houdt rekening met het feit dat hij zelf wel eens faalt. Oprechtheid kijkt niet met een triomfantelijke voldoening wanneer de ander valt, Het verkneutert zich niet wanneer de ander faalt. Integendeel, oprechtheid verblijdt zich samen met de ander wanneer hij vooruitgang boekt in het kennen van Gods waarheid en in het doen van wat recht is in Gods ogen.

11. De liefde bedekt alle dingen. Het is beschermend. Bescherming is de liefde die nodig is te midden van onverschilligheid en zorgeloosheid. Zij houdt ieder vorm van kwaad of bedreiging weg van de ander. Zij bedekt wat ook al onaangenaam is in de ander. Zij zorgt ervoor dat de ander zijn goede reputatie behoudt en zij weigert om over de ander te roddelen.

12. De liefde gelooft alle dingen. Het is vertrouwend. Vertrouwen is de liefde die nodig is te midden van achterdocht en wantrouw. Vertrouwen is de liefde die anderen positief beïnvloed. In een atmosfeer van achterdocht verschrompelen mensen. Zonder de echte toedracht van zaken te kennen, verdenken mensen soms de motieven en bedoelingen van anderen. Maar vertrouwen wantrouwt nooit de motieven van anderen zonder dat er een goede rede voor bestaat. Vertrouwen stelt zichzelf kwetsbaar op door zijn eigen diepste gedachten en gevoelens aan de ander toe te vertrouwen en met hem te spreken over zijn eigen tekorten en falen. De ander kan natuurlijk deze kennis over je misbruiken, maar omdat je de ander liefheeft, vertrouwt je de ander.

13. De liefde hoopt alle dingen. Het is hoopvol. Hoop is de liefde die nodig is te midden van eigengerechtigheid. Een eigengerechte mens denkt dat hij altijd gelijk heeft. Al gauw staat ieder ander persoon in het ongelijk. Hij verwacht niet dat de ander zal veranderen. Nog erger, hij wil eigenlijk niet dat de ander verandert, zodat hij altijd kan volhouden dat hij gelijk heeft. Maar hoop geeft zo een mens nooit op als hopeloos en onverbeterlijk. Integendeel, hoop is de concrete verwachting dat God in de ander kan of zal werken en zo de ander kan en zal veranderen. Hoop geeft ook nooit een moeilijke situatie op als hopeloos, maar verwacht dat God zijn allerbeste plan kan en zal bereiken door al deze moeilijkheden heen.

14. De liefde verdraagt alle dingen. Het is volhardend. Volharding is de liefde die nodig is te midden van tegenstand. Het is de liefde die gemeten wordt in de tijd, vooral in de soms lange tijd wanneer dingen tegenzit. Volharding is de liefde die hardnekkig doorzet te doen wat goed is in Gods ogen. Het geeft nooit op om goede werken te doen, vrucht te dragen en de wedloop van het geloof te lopen, ongeacht welk verdrukking of verzoeking het tegenkomt. De echte liefde kent gewoon geen 'time-out', want de echte liefde is niet maar een gril van het ogenblik, maar de essentiële kracht van de christen voor elke dag van zijn leven.

15. De liefde vergaat nooit. Het faalt niet en komt nooit ten einde. Dit is de liefde waarvan God het wezen en de bron is! De liefde in de Bijbel is niet maar een of ander onbeschrijflijke gevoel, maar kan heel goed beschreven worden omdat God dat geopenbaard heeft. De liefde in de Bijbel heeft praktische kenmerken en kan uitgeoefend worden. Maar deze liefde komt niet voort uit de natuurlijke mens. Het komt alleen voort uit God (1 Johannes 4:7-8) en wordt alleen met de Heilige Geest aan de mens geschonken (Romeinen 5:5). Je mag God vragen ook aan jou deze liefde te schenken (Lukas 11:9-13). Omdat deze liefde nooit vergaat, is het altijd beschikbaar! Het gaat altijd door om goede invloed uit te oefenen. Het verzadigt allen die het bezitten. Het gaat nooit voorbij, omdat God, die liefde is, nooit voorbij gaat!

C. DE LIEFDE VERGELEKEN MET BELANGRIJKE DINGEN

In 1 Korintiërs 13:1-3 wordt de liefde gecontrasteerd met zeven dingen die mensen belangrijk vinden: in talen spreken, profetieën uitspreken, geheimenissen openbaren, kennis ten toon stellen, geloof demonstreren, bezittingen weggeven en martelaarschap. Maar zonder de liefde van God zijn deze belangrijke dingen waardeloos! In 1 Korintiërs 13:8-13 wordt de liefde beschouwd als het grootste bezit omdat het nooit vergaat! Maar wat mensen in de wereld belangrijk vinden zal eenmaal vergaan. Daarom moet de onsterfelijke ziel van de mens zich geven aan wat onsterfelijk is: geloof, hoop en liefde. De grootste daarvan is de liefde!